

[uit 2014]

De 300
in 12 vragen

Naam: Arnold Veendorp

Leeftijd: 33 jaar

Beroep: 'Ik ben werkplaatschef bij Spyker Automobielen en ik heb met mijn broer Christiaan een eigen garagebedrijf: Garage33'

Links- of rechts: 'Tot een half jaar geleden rechtshandig, sinds die tijd dubbelhandig', in goed Nederlands: two handed approach.'

Woonplaats: Espel

Bowlingvereniging: Espel, maar ik speel competitie in Lelystad

Gegooid op: 29 mei 2014

Tijdens: Graaf Wichmantoernooi in Huizen

Nationale league: 'Met BV Espel Restaurant 't Achterhuis, in de NMTL, hoofdklasse'

Hoe vaak 300: 'Dit was mijn eerste'

Gemiddelde op pas: 193

Je bent niet de enige bowlende Veendorp in Espel?

'Dat kun je wel zeggen. Mijn twee broers Christiaan en Klaas bowlen ook. En mijn vader Ebbe natuurlijk. Die is helaas overleden maar heeft als trainer van de BV Espel wel aan de basis gestaan van onze bowlingcarrières.'

Opgegroeid op de bowling dus?

'In zekere zin wel. Hoewel ik van mijn vader pas op mijn twaalfde mocht gaan bowlen. Dat vond hij beter voor mijn rug. Maar toen ben ik er ook dag en nacht mee bezig geweest. Ook thuis. Droog oefenen. De approach, de release. Ik zie het nog zo voor me.'

Hoe lang heb je over je eerste 300 gedaan?

'Best lang. Ik ben op mijn twaalfde begonnen. Dus dan kom je al snel op ruim twintig jaar uit. Veel langer in ieder geval dan mijn broers. Christiaan, de jongste heeft er inmiddels al zo'n twintig. En mijn oudere broer Klaas gooide zes jaar geleden al zijn enige 300. Dan ben ik eigenlijk een nakomertje.'

Waarom ben je een half jaar geleden van rechts- naar dubbelhandig overgestapt?

'Omdat ik steeds minder zin in bowlen kreeg. Ik speelde al anderhalf jaar niet goed. Het kostte me steeds meer moeite om de controle te houden. Mijn hand draaide steeds te snel weg. En ik trainde te weinig om dat er uit te krijgen. Ik gooide daarvoor voor de grap af en toe een bal met twee handen. Dat ging best leuk. Op een gegeven moment zeiden mijn competiemaatjes in Lelystad tegen mij dat het er zo natuurlijk uitzag dat ik daar misschien maar eens mee door moest gaan.'

Geen slecht advies!

'Het ging ook direct goed. Ik liep in gemiddelde amper terug, waarschijnlijk ook omdat ik mijn spares wel met een hand ben blijven gooien. Hoe dan ook: de overstap leverde eindelijk mijn

eerste 300-game op. Dan mag je inderdaad wel van een goed advies en een goede keuze spreken.'

Al eens eerder in de buurt geweest?

'De nodige 279-games, eenmaal 290 en één keer 299 – zes jaar terug. Toen ging ik een tikje te nonchalant om met de laatste bal. Pratend de approach op, tegen Christiaan zeggen dat ik hem had liggen. Dat werk. Waarschijnlijk ook omdat ik redelijk gespannen was.'

Die laatste bal was nu minder spannend?

'Nee, dat zeker niet. Ik kan iedereen verzekeren dat daar weer een heleboel spanning op stond. Maar het werd dit keer wel een perfecte pocket. Net zoals de elfde trouwens.'

Zaten er eigenlijk nog wel dubieuze strikes bij?

'Ja, twee. De vierde en de tiende. Nummer vier was te dik, toen viel de vier pin wel heel erg laat. En de tiende was te dun. Maar liep het uiteindelijk ook goed af.'

Met welke bal(len) ging het in Huizen twaalf keer goed?

'Met de Brunswick Nexus. De game daarvoor had ik nog met een Lane #1 gegooid. Alweer een goede overstap dus.'

De serie inclusief de 300?

'Geen flauw idee. Geen serie om trots op te zijn in ieder geval. Ik was na die 300 zo blij dat ik de eerste ballen van de volgende game maar wat heb gedaan. Mijn hoofd bemoeide zich daar in ieder geval helemaal niet mee. In het tweede deel van de game heb ik het nog een beetje opgepakt. Maar al met al was het niet eens de helft van de game ervoor: 146. Jammer, maar helemaal niet erg. Die 300 was eindelijk binnen.'

Nog doelen met bowlen?

'Eigenlijk heel simpel. Beter gaan bowlen op de manier waarop ik dat nu doe. Het gaat lekker dubbelhandig, ik heb het er ook mee naar mijn zin. Maar ik heb nog veel te leren. Dus daar ga ik me volgend seizoen weer mee bezig houden.'

Op weg naar een pasgemiddelde van 200 plus?

'Dat zou zo maar het gevolg kunnen zijn. Als je na zo'n omschakeling je oude gemiddelde handhaaft, moet op dat gebied winst te boeken zijn. Maar het is geen doel op zich. Mijn pasgemiddelde vind ik sowieso niet zo belangrijk. Ik wil lekker bowlen en als ik aan het bowlen ben, wil ik strijd. Toernooien, competitie het maakt me niet uit. Goede strijd maakt bowlen nóg leuker.'